

Begin juni zijn wij vertrokken voor een drie weekse reis naar Zuid Afrika. Het is onze eerste ontmoeting met zowel het land als het continent. Vooraf heeft veiligheid een grote rol gespeeld maar achteraf is ons dat heel erg mee gevallen.

In onze voorbereiding stuiten we op de site van het Mhofu vakantiehuis. Tegen Krugerpark aan en sterker nog: Marloth Park, waar Mhofu is gevestigd, behoorde een aantal jaren geleden tot Kruger. Op de site veel informatie en actieve eigenaren in de zin van antwoorden op (domme) vragen en geven van informatie. Dit heeft zeker in de voorbereiding geholpen.

Mhofu hebben we voor een week geboekt. We wilden graag veel tijd doorbrengen in Kruger. In Marloth Park is een ranger die voor een redelijke prijs je de hele dag meeneemt. Je wordt opgehaald bij het huisje dus lekker gemakkelijk. We zijn drie dagen met hem op pad geweest. We hebben drie verschillende routes gereden maar ook drie dagen een verschillende 'wildbeleving' gehad. **GEWELDIG!**

Het huis zelf bevat alles wat je nodig hebt. Een knusse woonkamer, lekkere bedden, goede douche en een groot terras. Die laatste hebben we vooral 's ochtends en 's avonds gebruikt. Het was onvoorstelbaar welke dieren je dan dicht bij mee krijgt. Vlakvark (zwijntjes), rooibok (antilope) maar ook een kudu en zelfs kameelperden (giraffen) hebben we dichtbij gezien vanaf het terras van het Mhofu huis. Super leuk!

Later hebben we nog Imfolozie bezocht. Een kleiner, minder commercieel park dan Kruger. Het bevat wat heuvels/bergen en dat maakt de scenery alleen al leuk om te zien. De paden zijn minder onderhouden en dat voelt aan of het allemaal wat dichtter tegen de oorsprong aan ligt.

Het laatste wildpark dat we bezocht hebben is Bonamanzi. Een prive park van 4000 hectare waar we een nachtdrive gedaan hebben. Daar zijn wij niet helemaal wild van ... Het park zelf lijkt qua onderhoud aan wegen wat aandacht te kunnen gebruiken. Wellicht dat je dit overdag anders beleeft. Niet in de laatste plaats hebben we een walvissafari gedaan. Door de branding van de Indische oceaan heen is ff een uitdaging maar daarna een geweldige ervaring. De hippo en croc boottocht over het St Lucia meer is leuk om te doen maar valt voor ons in het niet bij de whales.

We hebben afgesloten in Champaign Castle Hotel. Een redelijk luxe omgeving voor ons na de super ervaring bij de Wildebees Ecolodge. Waar we vooraf al een beetje bang voor waren is dat dit deel van de wereld heel verslavend kan werken. Wij hebben ons hartje er wel verloren denken we.







